

17 januari Gasttraining van Ron van Spanje



Op 17 januari 2003 geeft Ron van Spanje een gasttraining aan jullie. Om hem alvast aan jullie voor te stellen, heb ik een aantal prestaties van hem op papier gezet.

Ron heeft al een hele carrière achter de rug als topspeler, en is bij de meeste “oudere” spelers bekend. Echter sinds een aantal jaren heeft hij zich uit het wereldje van professionals teruggetrokken, waardoor hij minder in het internationale nieuws is gekomen. Hij gaat in januari weer in de eredivisie spelen, dit keer met de letters van De Toekomst op z’n rug.

Ron is op z’n 7^e jaar begonnen met tafeltennis. Hij bleek talentvol, maar niet alléén: zijn broers, Henk en Jaap van Spanje, konden ook goed met het batje overweg.

Op z’n 16 is hij Nederlands Kampioen van de Junioren geworden.

Iets later besloot hij als professional hiermee z’n brood te verdienen, wat inhield dat hij zo’n 5 á 6 uur per dag aan het trainen was.

In die tijd – we hebben het dan over de periode 1983 tot 1988 – is hij in totaal 7 keer Landskampioen geworden.

Met dubbel scoorde hij ook goed, samen met Henk (zijn broer) en Paul Haldan wist hij het hoogste in Nederland te behalen.

Internationaal gezien heeft hij meerdere keren goed mee kunnen draaien. Hij heeft dan weliswaar geen medaille behaald, maar als je 5 keer aan een Europees Kampioenschap en 6 keer aan een Wereldkampioenschap mee mag doen, dan kan wel zeggen dat je met de top mee draait.

Voor Nederland is Ron een goede vedette geweest: in totaal heeft hij 102 interlands gespeeld.

Dat talent niet genoeg is om zo ver te komen, mag wel blijken uit het aantal uren dat hij traint. Goede trainers, zoals Theo Rieken, Jan Vlieg en Milan Stencil hebben hem hierin kunnen begeleiden.

Op deze vrijdag is het voor jullie een unieke kans om persoonlijk kennis te maken met iemand, die het hoogste in de tafeltennis heeft bereikt. Het is denk ik voor ons allen geweldig nieuws dat hij zijn kennis en ervaring aan jullie wil overdragen.

Mocht je NIET kunnen, meld dit vroegtijdig, zodat een ander jouw plaats in kan nemen. Maar ik ga ervan uit dat je deze kans niet aan je voorbij laat gaan.

Ik wil graag dat jullie een kwartier eerder komen, zodat we zelf de warming-up kunnen doen. Om 19.00 uur neemt Ron het dan van mij over.

Tot de 17^e,

Esther